

5 idee-arrangementen



De Smaak van Wieringen

Het voormalige Waddeneiland Wieringen, wordt omringd door de Waddenzee, Amstelmeer en het IJsselmeer. Sinds de aanleg van de Afsluitdijk is Wieringen officieel geen eiland meer, maar het eilandgevoel heb je hier nog wel! Wieringen biedt een heuvelachtig en karakteristiek landschap met gezellige dorpjes zoals Den Oever en Hippolytushoef. Het glooiende landschap is gevormd in de ijstijd. Op verschillende punten heb je prachtige vergezichten over water en land.

Het Waddengebied zit vol verrassende smaken, zoals overheerlijke oesters, zee kraal en natuurlijk verse vis. Deze zilte smaken vind je niet alleen op je bord in de restaurants terug, maar ook in de verhalen en bezienswaardigheden op Wieringen en omgeving. Lekker lokaal én dichtbij. Langs de waddenkust kun je volop genieten van de smaak van de Wadden. Kortom, vul je bord met de lekkerste gerechten uit het Waddengebied!

Kijk snel op de volgende pagina's voor de idee-arrangementen!



idee-arrangementen

Hieronder staan vijf idee-arrangementen. Zo kom je op een idee wat er allemaal te doen is op Wieringen en omgeving voor jong en oud.

De onderdelen van de idee-arrangementen kunnen los van elkaar geboekt worden, dit kan vooraf of ter plekke (afhankelijk van het seizoen). Voor meer informatie, prijzen, openingstijden kun je op de website terecht van de desbetreffende organisatie.

Fietsroute

‘Krijg de smaak van Wieringen en omgeving te pakken!’

Deze fietsroute van 40 kilometer is de rode draad voor de vijf idee-arrangementen.

Langs de fietsroute liggen bijzondere bezienswaardigheden waar je de verhalen van Wieringen en omgeving kunt zien, horen, proeven en ruiken.



40 km

De fietsroute bestaat uit de volgende knooppunten:

➔ - 24 - 23 - 76 - 18 - 17 - 19 - 90 - 95 - 26 - 66 - 24

De uitgebreide route staat op route.nl.

Start- en eindpunt Den Oever

De fietsroute start en eindigt op de parkeerplaats in de haven van Den Oever, een historische vissershaven met een nog steeds actieve vissersvloot. Elke zaterdagochtend vindt hier de Zee Verse Vismarkt plaats, waar je zelf vis uit kunt zoeken of een visje eten.

In de haven ligt ook het Wieringer Skootje WR60 uit 1840. Het is het oudste nog zeilende visserschip van Nederland. Bezoekers kunnen, op bepaalde dagen, ook mee zeilen! Een paar honderd meter van de haven ligt het Wadden Uitkijkpunt, waar je mooie vergezichten over de Waddenzee hebt.

Een alternatief om de route te starten is Restaurant De Zingende Wielen met ruime parkeergelegenheid en informatie over de omgeving (adres: Akkerweg 39, Den Oever).

Foto: Annette van Ruitenber

Ga naar www.bezoekhollandskroon.nl

Happen & Trappen; een smakelijke combinatie

Lekker eten en drinken, rustig op de fiets de mooie omgeving ontdekken en je in de watten laten leggen. Dit arrangement staat in het teken van genieten en relaxen. De basis is de fietsroute 'Krijg de smaak van Wieringen en omgeving te pakken!'. De auto kan geparkeerd worden bij Restaurant de Zingende Wielen (adres: Akkerweg 39, Den Oever).

Inhoud idee-arrangement:

- **Koffie met heerlijke appelgebak bij Restaurant de Zingende Wielen**
Vanuit het restaurant fiets je in 7 minuten naar de haven van Den Oever, waar de fietsroute begint.
- **Bezoek aan Museum Jan Lont**
In dit museum is te zien hoe de Wieringers leefden en werkten toen Wieringen nog een eiland was. Bezoekers kunnen zich alleen of onder begeleiding van een gids een beeld vormen van de oorspronkelijke manier van leven op het eiland. Ook zijn er elk jaar nieuwe tentoonstellingen te zien en in het voorjaar staat de boerderijtuin vol met zelfgekweekte 'vergeten groenten'. Men kan ook in het museum terecht voor koffie, thee, of iets anders lekkers. En kan men hier naar de toilet (ook zonder museumbezoek). (adres: Stroeërweg 39, 1777 NE Hippolytushoef).
- **Lunch bij Restaurant Café Waddenzee of een ijsje eten in de Wieringer ijssalon in Westerland.**
Aanrader: Het Wieringer Broodje Krokot (met garnalen van het Wad) Vervolgens een Rondje Amstelmeer, en dan op de terugweg een terrasje pikken. (adres: westerlanderweg 43, 1778 KL Westerland)
- **Bij mooi weer lekker op het terras genieten bij Huys aan het Amstel** aan het Amstelmeer en dan weer verder (adres: Lutjeweg 2, 1778 LB Westerland).
- **Visje eten bij de haven van Wieringen** waar de dag begonnen is. Er zijn meerdere (vis) restaurants om uit te kiezen.



Foto:
Jonathan Andrew

VVV en informatie- centrum over Vikingen

In Den Oever is een VVV gevestigd, wel met beperkte openingstijden. In hetzelfde gebouw is ook een informatiecentrum dat het verhaal vertelt over de Vikingen en de gevonden schatten op Wieringen.
Havenweg 1, 1779 XT Den Oever

Idee arrangement

Kids Menu om van te smullen

Voor kleine en grotere kinderen is dit een superleuk dagje uit. Ontdekken, beleven en vooral veel plezier maken. Alle activiteiten liggen op steenworp afstand van elkaar, dus de afstand is geen probleem. De kinderen zullen smullen van de activiteiten!

Inhoud idee-arrangement:

- **Slapen bij camping 'Het Bos roept'**

(adres: Den Oeverseweg 12, 1774 NB Slootdorp)

Midden in het bos gelegen en bijna het hele jaar open. Laat de kinderen hier maar lekker rommelen. En het is nog geen kwartiertje rijden naar Den Oever. Een perfect startpunt voor een dagje uit.

- **Varen met De Groot – zeehondjes kijken / garnalen vissen**

Niet zo maar een rondvaart, maar één waarbij men het Wad kan zien, horen, voelen, ruiken en proeven. De Groot vaart vanuit de haven van Den Oever. Bij goed tij kunnen er soms zeehonden gezien worden. Tijdens het varen wordt met een sleepnet gevisd, de vangst bekeken en met de hand de vis weer terug gezet in zee.

- **Visje eten bij de haven en naar het uitzichtspunt**

Lekker een visje eten bij de haven en daarna een leuke wandeling naar het Waddenuitzichtspunt, met een mooi uitzicht op de Waddenzee. Texel kun je zien liggen bij mooi weer.

- **Bezoek aan het Vikingmuseum en/of Museum Jan Lont**

Verkleed als een viking, bekijk de echte schatten die gevonden zijn, en krijg de spannende verhalen te horen.



Idee arrangement

De catch van de dag

Dit is misschien wel het leukste idee-arrangement! In één dag beleef je de Waddenzee en ontdek je het voormalige Waddeneiland Wieringen, op een bijzondere en relaxte manier. Het is de catch van de dag!

Inhoud idee-arrangement:

- **Keuzes uit verschillende wandelroutes,** bij de VVV te verkrijgen of online te vinden bij route.nl

- **Varen met De Groot**

Niet zo maar een rondvaart, maar een waarbij men het Wad kan zien, horen, voelen, ruiken en proeven. De Groot vaart vanuit de haven van Den Oever. Bij goed tij kunnen er soms zeehonden gezien worden. Tijdens het varen wordt met een sleepnet gevisd, de vangst bekeken en met de hand de vis weer terug gezet in zee.

- **Visje eten bij de Haven en naar het uitzichtspunt**

Lekker een visje eten bij de haven en daarna een leuke wandeling naar het Waddenuitzichtspunt, met een mooi uitzicht op de Waddenzee. Texel kun je zien liggen bij mooi weer. Er zijn meerdere (vis) restaurants om uit te kiezen.



Foto: Jonathan Andrew



Idee arrangement

Voedsel voor de geest en lichaam

Ontdek jezelf en elkaar weer helemaal tijdens deze wellnessbreak. Ervaar wie je bent en laat lichaam en geest verwennen.

Inhoud idee-arrangement:

- **Verblijf in Recreatiepark Wieringerlant** (Noordstroeërweg 1-5, 1777 NG Hippolytushoef)
Vlak achter de dijk bij de Waddenzee, ver weg van alle drukte, is recreatiepark Wieringerlant gelegen. Waar de sfeer van vroeger heerst met het comfort en genot van nu.
- **Theesalon/theewinkel 't Theater** (Gesterweg 4, 1779 EH Den Oever)
Een ludiek, intiem theesalonnetje met theewinkeltje op het prachtige oeroude eiland Wieringen, waar je kunt genieten van de heerlijkste theeën en zoetigheden en de smakelijkste verhalen.
- **Gezellig wandelen door Stroe en langs het Wad.** Bij museum Jan Lont beginnen verschillende startpunten van wandelingen (kort en lang).
- **Wellness en sauna** (op recreatiepark Wieringerherlant)
Bij Beauty en Wellness het Kuurhuys kun je terecht voor schoonheidsbehandelingen, voetverzorging, ontspanningsmassage, lichaamsspakkingen, en heerlijk genieten van de sauna.

Idee arrangement

De smaak van vroeger

Reis terug in de tijd, en waan jezelf in het begin van de 19e eeuw. Kijk, proef, en ervaar hoe het leven toen was.

Inhoud idee-arrangement:

- **Verblijf in Villa Nieuwland met heerlijk ontbijt met streekproducten**
Deze villa is gebouwd voor de hoofdingenieurs die werkten aan de realisatie van de Afsluitdijk. Haar naam dankt de Villa aan het 'nieuwe land' dat kon worden gecreëerd dankzij de Afsluitdijk (Gemeenelandsweg 116, 1779 GD Den Oever)
- **Museum Jan Lont**
In dit museum is te zien hoe de Wieringers leefden en werkten toen Wieringen nog een eiland was. Bezoekers kunnen zich alleen of onder begeleiding van een gids een beeld vormen van de oorspronkelijke manier van leven op het eiland. Ook zijn er elk jaar nieuwe tentoonstellingen te zien en in het voorjaar staat de boerderijtuin vol met zelfgekweekte 'vergeten groenten'. Men kan ook in het museum terecht voor koffie, thee, of iets anders lekkers. En kan men hier naar de toilet (ook zonder museumbezoek). (adres: Stroeërweg 39, 1777 NE Hippolytushoef).
- **Wandeling over Wieringen**, vanuit Museum Jan Lont (keuze uit verschillende routes)
- **Varen met 't Skuutje**
De WR60 is het enige nog overgebleven Wieringer "skuutje" van een vloot van vele tientallen van deze scheepjes. Een historisch en uniek zeilscheepje uit 1840. In de zomermaanden kunnen mensen regelmatig op het Skuutje of op een van de daar ook liggende Wieringer aken uit de Historische Hoek, meevaren (www.verenigingaaak.nl / www.wr60.nl).
- **Dineren bij Restaurant Eeterij Ongder de Kukel in Hippolytushoef** (Kerkplein 19)
Ouderwetse gastvrijheid en heerlijke (streek) producten op de kaart.



'Krijg-de-smaak-van-wieringen-en-omgeving-te-pakken'



De route gaat richting Oosterland, waar de Michaëlskerk uit de 12e eeuw het gezichtsveld domineert, langs charmante huizen die voor het hogere personeel van de Maatschappij tot Uitvoering van de Zuiderzeewerken zijn gebouwd. Een ervan wordt als Bed & Breakfast gebruikt, een unieke plek om te overnachten. Een bijzonder weetje is dat de Duitse ex-kroonprins Wilhelm kort na de Eerste Wereldoorlog vijf jaar lang als banneling in de toenmalige pastorie van Oosterland heeft gewoond.

Via Vatrop, waar een prachtig uitkijkpunt is over werelderfgoed De Waddenzee, wordt er verder gefietst naar Stroe. Hier is het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont gevestigd, waar je het eilandleven van ruim honderd jaar terug kunt beleven en proeven. In het voorjaar wordt er in de tuin 'vergeten' groenten verbouwd, die door plaatselijk horeca op het menu wordt gezet.

In Stroe bevindt zich ook de Heidense Kapel. Het verhaal gaat dat Willibrord een eerste kerkje zou hebben gesticht rond het jaar 700. Tijdens de route kom je ook een leuke pluktuin tegen, waar je zelf bloemen kunt plukken om mee naar huis te nemen.

Hippolytushoef is een gezellig dorp op de route, waar de wieken van korenmolens 'De Onderneming' regelmatig op volle kracht draaien. Onderweg kom je verschillende fruit en groenten stalletjes tegen, afhankelijk van het seizoen.

Westerland is gelegen aan het Amstelmeer. Het Amstelmeer is zeer geliefd onder watersporters; vooral windsurfen is er populair. Ook kitesurfen wordt veel beoefend. Dit levert mooie plaatjes op. Het Lutjestrand is een gezellig zwemstrandje. Vlakbij is Restaurant Café Waddenzee en de naastgelegen Wieringer ijssalon te vinden (met ijs gemaakt op Wieringen).

Het vervolg van de route is een rondje Amstelmeer. Voordat de dijk wordt over gefietst, is het een aanrader om op een kijkje te nemen bij de Vogeluitkijk, met prachtige vergezichten.

De dijk werd in 1924 aangelegd en verbond het toenmalige eiland Wieringen met het vasteland. De aanleg van de Amsteldiepdijk verliep niet zonder problemen: het natuurgebiedje De Verzakking dat rechts naast de dijk ligt, is ontstaan door het wegglijden van dijkgrond. De Amsteldiepdijk bleek zo een belangrijke leerschool voor de ingenieurs die later de Afsluitdijk aanlegden.

Tijdens het rondje wordt het leuke plaatsje Van Ewijksluis gepasseerd.

Vanaf knooppunt 90 wordt er kennis gemaakt met het polderlandschap. Volgens het oorspronkelijke plan zou de polder pas worden aangelegd als de Afsluitdijk zou zijn voltooid. Maar omdat Nederland grote behoefte had aan landbouwgrond werd de aanleg versneld. Op 21 augustus 1930 viel de polder droog. De route gaat langs boerenbedrijven, waar je aan de weg de meest verse groenten en fruit kunt kopen. Een aanrader om te bezoeken is Galerie op de Zeebodem met unieke objecten, dat tussen knooppunten 90 en 95 ligt.

De route gaat terug naar Den Oever, via het Robbenoerdbos. Eiken, beuken, esdoorns, populieren, elzen en meer. Een heerlijk gevarieerd bos waar veel te ontdekken valt. Camping 't Bos Roept is midden in het bos gelegen, en is het hele jaar geopend.

Via de dijk van het IJsselmeer en de afsluitdijk eindigt de route bij de parkeerplaats van de haven van Den Oever. Geniet op een terrasje bij de haven van een heerlijk visje, een mooie afsluiting van een bijzondere smakelijke route.

Meer weten over de accommodaties, bezienswaardigheden, horeca, openingstijden, over de omgeving van Wieringen en meer?

Kijk op www.bezoekhollandskroon.nl voor meer informatie.